



Vi tror på én Gud: Fader, Søn og Helligånd

Trosbekendelsens betydning i messen og i vores liv som kristne

Trosbekendelsen er vores identitet som katolikker

- Fordi vi skal vide, hvem Gud er, som vi tror på
- Fordi vi er én Kirke, er det vigtigt at være bevidste om, at vi deler den samme tro.
- Vi minder os selv om, hvad vi tror på, både for at huske det og for at bekræfte det over for Gud og hinanden.
- Vi beder trosbekendelsen i hver eneste messe, efter at vi har hørt læsningerne fra Bibelen og før brød og vin forvandles, så vi kan modtage den hellige kommunion.
- Vi beder også trosbekendelsen før vi modtager andre sakramenter.
- På den måde bliver vi ikke i tvivl om, hvad vi tror på, og vi forebygger, at misforståelser kan brede sig.

Den katolske Kirke bruger to forskellige trosbekendelser, men indholdet betyder det samme

Den apostolske trosbekendelse

- Er er den ældste. Den er ikke formuleret af apostlene, men stammer fra omkring år 140.
- Er formuleret ud fra de tekster om Jesus, som man havde dengang.



Den nikænske trosbekendelse

- Efterhånden bredte misforståelser sig om Jesus. Hvordan kunne Han både være rigtigt menneske og rigtig Gud på én gang? Derfor udformede man en ny trosbekendelse, som skulle gøre det helt klart, at vi tror, at Jesus er Gud på samme måde som Gud Fader, Jesus er født ved Helligånden, Han er ikke skabt, ligesom mennesker er.
- Trosbekendelsen blev vedtaget på et kirkemøde i år 325 i Nikæa, og udbygget på et møde for biskopperne i Konstantinopel i 381 til den version, vi kender i dag.

Begge trosbekendelser har afsnit om Faderen, om Sønnen og om Helligånden

Tabernaklet i vores kirke illustrerer,
at Gud er én Gud

Samtidig er Gud treenig: Han er tre
personer i én: Fader, Søn og
Helligånd

Symbolerne på tabernaklet har en betydning:
Duen er Helligånden, *hånden* er Gud Fader, og
lammet er Guds Søn, Jesus Kristus.

I midten ses *hostien*, som bliver gemt i
tabernaklet:

I kommunionen modtager vi Gud selv. Selvom
Gud er tre personer i én, kan Han ikke deles.



Gud er vores far

I det følgende går vi ud fra den apostolske trosbekendelse

I denne spalte kan du på de følgende sider læse den apostolske trosbekendelse

Jeg tror på **Gud**,
den Almægtige **Fader**,
himlens og jordens **Skaber**.



I denne spalte kan du læse, hvad ordene i trosbekendelsen betyder

Der er kun én Gud, og Han har skabt alt, både verden, alt levende, alt det vi kan se, og alt det vi ikke kan se, f.eks. følelser som kærlighed.

Gud er vores Far, fordi Han har skabt os, og Han elsker os som en far.

Gud er almægtig, dvs. at Gud kan alt. Han er til stede alle steder, og Gud er større og har mere magt end alt andet.

Ligesom en far vil Gud også gerne tilgive os, hvis vi er kedede af, når vi gør noget forkert imod Ham.

Jesus er Guds Søn

Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds énbårne Søn,
vor Herre



Enbåren betyder, at Gud kun har én Søn.

Jesus er Gud ligesom Gud selv, og samtidig blev Han født som mennesket Jesus, der var menneske ligesom os.

Han er vores Herre på samme måde som Gud Fader.

Jesus var til hos Gud allerede før verden blev skabt.

Navnet *Kristus* betyder, at Jesus er den, som Gud har sendt. Han sejrede over døden. Derfor kalder man også Jesus for Kristus.

Jesus blev menneske

**som er undfanget ved Helligånden
og født af Jomfru Maria,**



Før Jesus blev født, ville menneskene ikke tro på Gud og holde Hans bud.

Gud ville, at menneskene skulle omvende sig og tro på Ham.

Derfor sendte Gud Jesus ned til jorden og lod Ham blive et menneske ligesom os. Jesus skulle lære os at tro på Gud.

Men Jesus er ikke barn af en far og en mor ligesom vi.

Helligånden bragte Jesus til at vokse som et almindeligt menneskebarn i jomfru Marias mave, og hun fødte Ham. Derfor er han Guds søn.

Jesus døde for vores skyld

har lidt under Pontius Pilatus,
blev korsfæstet,
døde og blev begravet,
nedfor til dødsriget,



Allerede før Jesus blev menneske, mens Han stadig var hos Gud, vidste Han, at menneskene ville slå Ham ihjel. Det sagde Han ja til for vores skyld.

Pontius Pilatus var stedfortræder for kejseren i Rom. Han dømte Jesus til at dø på et kors.

Da Jesus var død, blev Han begravet.

Hans sjæl steg ned til dødsriget, hvor alle de dødes sjæle er, som ikke er kommet ind i himlen til Gud. Dem ville Jesus også møde. Jesus skulle sejre over døden, så vi ikke behøver at dø, men kan komme i himlen til Ham, hvis vi tror, at Han er Guds Søn.

Jesus sejrede over døden

Han opstod på den tredje dag fra de døde og opfor til Himlen,



Jesus var tre dage i dødsriget. Men Jesus var stærkere end døden, fordi Han er ligesom Gud. Døden fik ikke magt over Ham.

Jesus stod op fra sin grav, og Hans disciple så Ham.

40 dage efter at Jesus opstod fra de døde, blev Han igen optaget i Himlen til Gud, sin Far.

I himlen sidder Jesus ved Guds højre hånd

Han sidder ved Gud, den Almægtiges
Faders højre hånd,
hvorfra han skal komme
for at dømme de levende og de døde.



Jesus er nu ved Gud Faders side i himlen.
Helligånden er også der hos dem, samtidig
med at Helligånden bor i hver af os.

En dag vil Jesus komme tilbage til jorden.

Da vil han dømme både alle dem, der lever
på jorden og alle dem, der gennem tiden
er døde, efter om vi har troet på Ham og
holdt Hans bud.

De, der har troet på Gud og holdt budene,
tager Han med ind i himlen.

Vi lever i håbet om, at Jesus vil komme
tilbage, for så skal vi være sammen med
Ham til evig tid og lære Gud at kende.

Helligånden er den tredje person i Gud

Jeg tror på Helligånden,



Gud Fader og Gud Søn er i himlen, men de har de sendt Gud Helligånd til os, for at Han skal bo i vores hjerte og bede for os.

Vi har nu gennemgået, hvad vi tror om Gud Fader og Gud Søn.

Gud Helligånd udgår fra Gud Fader og Gud Søn og er samtidig ét med dem.

Helligånden er den, der gør levende.

Helligånden bringer Guds kærlighed videre.

Helligånden kom til jomfru Maria, og Jesus blev til som menneske i hende.

I tidens løb har Helligånden talt profeterne, og de gav Guds budskaber videre til os. Det kan vi læse om i Bibelen.

Det er også Helligånden, der hjælper Kirkens ledere, paven og biskopperne med at lede Kirken.

Vi tror på én, hellig katolsk og apostolisk Kirke

den hellige katolske Kirke,



Vi tror, at Jesus har indstiftet den hellige katolske Kirke for alle mennesker, der tror på Ham og vi tror, hvad Kirken lærer os om Gud og om, hvordan vi skal leve som kristne.

Jesus udvalgte selv apostlene som Kirkens første ledere og gav dem magt til at give sakramenter til dem, som tror. Derfor kaldes Kirken "*apostolsk*". Denne magt er gennem biskopperne givet videre til alle præster i dag.

Vi tror på de helliges samfund

de helliges samfund,



Vi tror, at Jesus døde for os, så når vi engang dør, vil vi opstå fra de døde ligesom Ham.

Vi tror, at de mennesker, der allerede er døde, som troede på Gud og holdt Hans bud, er hos Gud nu.

”De helliges samfund” er de afdøde hos Gud og os, der stadig lever. De kan bede for os, og vi kan bede for dem.

Derfor er vi ét samfund.

Tilsammen er vi Kirken.

Vi tror på syndernes forladelse og det evige liv

syndernes forladelse,
kødets opstandelse,
og det evige liv. Amen.



Vi tror, at hvis vi beder Gud om
tilgivelse for hver gang, vi har gjort
noget forkert imod Ham, så vil Han
tilgive os. At modtage Forsoningens
sakramente gør os sikre på Guds
tilgivelse.

Vi tror, at Gud vil lade os opstå fra
de døde ligesom Jesus og give os
det evige liv hos sig i himlen
sammen med dem, allerede er der.

I himlen vil alt være godt, og intet
ondt kan ske os mere.

En trosbekendelse handler om at tro

Måske synes du stadig, det er svært at forstå, hvem Gud er. Det er ikke mærkeligt, for i virkeligheden er der ingen, der helt kan forstå det.

Der er heller ingen, der kan bevise det, for man kan ikke bevise alt.

Nogle gange må vi tro på dem, vi stoler på, når de fortæller, at de har oplevet noget, selv om vi ikke selv har oplevet det samme.

Vi stoler på, hvad den hellige katolske Kirke lærer os, fordi vi ved, at når Helligånden vejleder den, kommer det fra Gud.

Netop derfor er det vigtigt at bede trosbekendelsen, så vi kan huske det, selvom vi ikke forstår det rigtigt.

Når vi møder Gud i himlen, vil vi forstå det.

Tro, håb og kærlighed er det vigtigste:

Tro på Gud, selv om vi ikke kan se Ham

Håb på det, Han har lovet os, og

Kærlighed, fordi Gud elsker os og vil, at vi elsker Ham og hinanden.



Dette oplæg om trosbekendelsen er udarbejdet til brug for katekese af firmander.

Forklaringerne af indholdet i den apostolske trosbekendelse er hentet fra den nikænske trosbekendelse og uddybet i overensstemmelse med Den Katolske Kirkes Katekismus, sprogligt tilpasset firmander.

**Oplægget er udarbejdet af Birgit Bidstrup Jørgensen
Har du spørgsmål eller kommentarer til materialet, er du
velkommen til at kontakte mig på birgitbidstrupjoergensen@gmail.com**