

Sogneblad

Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk
Sommer 2024



Kære Menighed

Mange af os bruger fritiden på at rejse. Det giver tit enestående muligheder for at stifte bekendtskab med denne verdens rigdom i skikkelse af både kultur-, natur- og ikke mindst åndelige oplevelser, som endvidere bringer os tættere på en virkelighed, som ikke kan begrænses til denne verden. Gud! Han er stor, fordi Han er den, Han er (2.Mos 3,14). En speciel karakter af en rejse finder vi i valfarter / pilgrimsrejser.

At begive sig på en valfart / på en pilgrimsrejse er ikke at gøre noget ud fra en præmis, at andre steder er bedre end vore egne til at møde Gud. Det er heller ikke et udtryk for at søge indtryk, som Jesus selv har kritiseret, da Han advarede sine disciple: "Man vil sige til jer: Se, dér er Han! eller: Se her! Men gå ikke derhen, og følg ikke efter." (Luk 17,23). Vi må derfor heller ikke betragte vor rejse som noget i den stil.

Samtidig findes der situationer, hvor Jesus selv sætter sine disciple stævne forskellige steder, og Han insisterer på, at de møder op (for eksempel efter opstandelsen – igennem englen og kvinderne ved den tomme Grav befaler Jesus disciplene at begive sig til Galilæa: "Men gå hen og sig til Hans disciple og til Peter, at Han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se Ham, som

Han har sagt jer det." (Mark 16,7). Vi må derfor alle sammen gøre indsats – ikke mindst igennem bøn – allerede forud for vor rejse - at den må være et svar på Jesu kald: Vi rejser, fordi Han ønsker at møde os forskellige steder for at formidle sig selv igennem de forskellige synlige tegn.

At begive sig på en pilgrimsrejse er også et enestående udtryk for, at vi under vort jordiske liv er konstant undervejs indtil vi bliver ført ind i de boliger i det Rige, som er blevet bestemt for os, siden verden blev grundlagt (Matt 25,34). Tænk, "siden verden blev grundlagt", havde Gud hver af os i sine kærlighedsfulde planer. Lad os derfor tage imod den tid, der gives os – også i forbindelse med vor rejse – som tak og som ønske om at følge Ham, hvor Han end kalder os til.

Til efteråret vil flere af os begive os på en valfart. Udover de mest kendte valfartssteder i Polen vil vi rette vort fokus på Guds særlige tegn på, at Han og Hans virke iblandt os er aktuelt. Denne gang kommer det til at handle om eukaristiske mirakler. Læs derfor gerne den nedenstående artikel forfattet af Birgit Bidstrup Jørgensen. Jeg ønsker alle en velsignet sommer: Sommeren med Gud – ikke en sommerhvile fra Gud.

Pastor Michal Bienkowski

Eukaristiske mirakler

Hver eneste gang præsten i den hellige messe forvandler brød og vin, kommer Kristus virkelig til stede i brøddets og vinnens skikkelser, som vi modtager. Det kan være svært, virkelig at tro på det.

Hver eneste gang er forvandlingen et lige stort og usynligt mirakel. Katolikker kan ikke vælge at lade være med at tro det, for forvandlingens virkeligheden er et kernepunkt i katolsk lære.



Selvom vi hverken kan se eller smage det, rummer både brød og vin hele Kristus. Han deles ikke. Og hvis man kun modtager brøddet, ja selv en lille del af en hostie, får man alligevel det samme: hele Kristus. Det er ét af mysterierne ved sakramentet, som vi aldrig vil kunne forstå og heller ikke bevise. Vi bliver nødt til bare at tro det.

Men tvivlen ligger nær, ligesom for apostlen Thomas, der først ville tro på de andre apostles fortælling om, at Jesus var opstået fra de døde, hvis han selv kunne stikke sin finger i sårmærkerne i hans hænder og sin hånd i hans side. Thomas havde brug for beviser, før han kunne tro. Jesus vidste det godt og inviterede ham til at række hånden frem, røre ved hans sår og blive troende. Men Jesus sagde også: "Salige er de, der ikke har set og dog tror" (Joh 20,24-29).

En særlig nådegave

Alligevel sker det, at Gud kommer menneskers trosvanskeligheder i møde som en særlig nådegave. Ligesom Thomas fik et tegn sker det også, at vi i dag får synlige tegn på, at forvandlingen virkelig sker. Man kan ikke kalde dem beviser, men de såkaldte *eukaristiske mirakler*, hvor en forvandlet (konsekreret) hostie pludselig begynder at bløde eller blive til kød, er et stærkt tegn. Ikke mindst når man med videnskabelige metoder kan identificere samme blodtype i forskellige mirakler forskellige

steder i verden: I prøver fra disse hostier finder man levende, menneskeligt væv. Det burde ikke kunne finde sted, at et lille stykke tørt brød, som ingen har manipuleret med, begynder at bløde.

Men det sker. Til gengæld er ingen katolik forpligtet til at tro på det, selv om Kirken efter grundige videnskabelige undersøgelser må konkludere, at der faktisk er tale om noget, som kun kan kaldes et mirakel. Vi kan ikke udelukke, at Gud er i stand til at gribe ind på denne måde. Og dog skal vores tro ikke have sit grundlag i mirakler, men i den tro på Jesus Kristus, som gives os ved Helligånden, når vi hører hans ord. Også Jesu ord om, at brøddet er hans legeme og vinen hans blod.

Dét sakramente, vi modtager i den hellige kommunion, forvandler vores sjæl indefra, hver eneste gang vi modtager det, fordi det er Jesus Kristus selv. Eukaristiske mirakler er ikke nødvendige. De er en særlig nådegave fra Gud for at styrke vor tro, mindske vores tvivl og øge vor ærefrygt over for dette sakramente, der giver os mulighed for at modtage Jesus Kristus selv, så ofte vi ønsker det. Vi kan ære Gud for denne nådegave ved at besøge de steder, hvor Gud har ladet miraklerne ske.

Mange eukaristiske mirakler i verden

Rundt omkring i verden er der i tidens løb set mange eksempler på eukaristiske mirakler. Den unge italiensk dreng Carlo Acutis havde en dyb andagt til eukaristien. Fra han modtog sin første hellige kommunion som 7-årig, ønskede han at modtage den hver eneste dag. "Den hellige kommunion er min motorvej til himlen", sagde han.

Som 15-årig døde Carlo af akut leukæmi. Han blev saliggåret i 2020 og forventes helgenkåret i 2025. I de sidste år af sit liv oprettede Carlo en hjemmeside, der fortæller om 109 eukaristiske mirakler samt hvordan Jesus i åbenbaringer har undervist helgener og mystikere om eukaristien. Hans arbejde er blevet rost og anbefalet af både pave Benedikt XVI og pave Frans. Det kan ses på linket www.miracolieucaristici.org/en/Liste/list

Der beskrives forskellige slags mirakler, lige fra beretninger om stjålne hostier, der lyste i mørket eller ikke lod sig ødelægge af de mennesker, som prøvede på det, til beretninger om synlig forvandling af brød og vin til kød og blod.

Fortællingerne om nogle af de ældste eukaristiske mirakler kan lyde som legender, og de kan ikke undersøges videnskabeligt. Alligevel har de ført mennesker til en dybere tro. De mirakler, der

eksisterer i fysisk form, kan man i dag undersøge med moderne videnskabelige metoder for at finde ud af, hvad der egentlig er sket. Det gøres ved at tage prøver af det forvandlede vin og brød.

I flere tilfælde har Kirken lagt vægt på, at de anerkendte eksperter, som udfører de forskellige tests ikke får at vide, at den vævsprøve, de undersøger, stammer fra en hostie. Det sker for at sikre eksperternes uvildighed i arbejdet; for at de ikke forsøger at få beviserne til at passe med de resultater, de ønsker at finde. På samme måde søger de ansvarlige kirkelige myndigheder absolut sikkerhed for, at ingen har haft mulighed for at påvirke det materiale, der skal undersøges, hverken med fysiske, kemiske eller bakteriologiske midler. Der må ikke være tvivl om konklusionen på undersøgelserne.

Eukaristiske mirakler i Polen

I Polen er der registreret flere eukaristiske mirakler. Et af dem skete i 1433 i Jankowice Rybnickie i det sydlige Polen, hvor præsten fader Walenty ifølge legenden var på vej til en syg kvinde med det hellige sakramente. På vejen blev han fanget af oprørere fra den kætterske bevægelse husitterne, som slog ham ihjel. Men da fader Walenty ønskede at skjule beholderen med hostien, så husitterne ikke fik fat i den, voksede et egetræ med et stort hul i stammen op foran ham, og dér gemte han hostien. Langt senere bemærkede nogle hyrder et stærkt lys fra egetræet og tilkaldte en præst, der stak armen i hullet og trak den vel bevarede hostie frem.

De to nyeste tilfælde, nemlig det i Sokółka i det østlige Polen i 2008 og i Legnica i det vestlige Polen i 2013 omhandler begge, at hostier ændrede sig og viste tegn på et eukaristisk mirakel. Da de vestsjællandske menigheders valfart til Polen i oktober 2024 besøger både Jankowice Rybnickie og Legnica, beskrives også dette mirakel nærmere.

Det skete juledag, den 25. december i Skt. Hyacinths Kirke, at præsten tabte en hostie på gulvet under uddelingen af den hellige kommunion, som tegningen til højre viser. Hostien blev samlet op, lagt i en beholder med vand og opbevaret i tabernaklet som foreskrevet i kanonisk lov, for at den konsekreerede hostie kunne blive opløst i vandet. Men da præsten den 4. januar åbnede beholderen, var hostien ikke blevet opløst i vandet. Derimod dækkede en rød plet omkring en femtedel af hostien. Biskoppen på stedet nedsatte en kommission til at undersøge fænomenet. Måske kunne

der være en naturlig forklaring i form af, at noget udefra som f.eks. svamp eller bakterier havde fremkaldt ændringen. Men det udelukkede det retsmedicinske institut i Wrocław. Vævsundersøgelsen viste, at vævet i den røde plet stammede fra hjertemusklen.



Tegning af det eukaristiske mirakel i Legnica.
Fra: www.miracolieucharistici.org, Legnica

Derpå besluttede biskoppen at indhente en anden ekspertudtalelse ved at sende den samme vævsprøve til retsmedicinsk institut i Szczecin, men uden at angive, at den stammede fra en hostie. I Szczecin undersøgte de den med andre metoder, end man havde brugt i Wrocław, men de kom til det samme resultat: Der er tale om menneskeligt blod. Blodtypen er AB, den mest almindelige i Mellemøsten på Jesu tid, og den samme som man fandt på ligklædet fra Torino. Man fandt menneskeligt DNA, og vævet var entydigt fra et menneskes hjertemuskel. De tilføjede, at de fandt de samme ændringer i vævet, som man ser hos mennesker i deres døds kamp.

Undersøgelseskommissionen fandt det i øvrigt bemærkelsesværdigt, at resultaterne af undersøgelserne svarede til, hvad man havde fundet ved miraklet i Lanciano, der skete i Italien i 750, i Sokółka i Polen 2008, Tixtla i Mexico i 2006 og dét i Buenos Aires i Argentina, som kardinal Bergoglio, nu vor pave Frans, forestod undersøgelsen af i 1996. Miraklet i Sokółka var yderligere interessant, fordi man ved mikroskopi kunne se, at brødet fra hostien og hjertemuskelvævet ligesom var

sammenvokset, så det ene så ud til at vokse ud af det andet.

Vatikanets Troslærekongregation bekræftede her efter, at dette måtte anses for et eukaristisk mirakel, og at de troende havde tilladelse til at ære det som sådan. Skt. Hyacinths Kirke i Legnica er i dag et meget besøgt valfartssted både for troende og de, der tvivler, ligesom apostlen Thomas.

Vi bør takke Gud og ære ham for de mirakler, han lader ske for at kalde os alle til omvendelse. De er tegn på, at Gud aldrig opgiver at kalde os til at tro og til at tjene ham.

Af: Birgit Bidstrup Jørgensen



Børneundervisning efterår 2024

Børn, der forbereder sig til deres første hellige kommunion (Annelies van der Meers hold) tilbydes undervisning efter kl. 15.30-messen hver lørdag uden for skoleferierne.

Børn, der har modtaget deres første hellige kommunion tilbydes undervisning på følgende datoer:

August	d. 17. og d. 31.
September	d. 14. og d. 28.
Oktober	d. 12. og den 26.
November	d. 9. og d. 23.
December	d. 7. og d. 21.

Kateketer:

Annelies van der Meer (yngste hold):
e-mail: annelies_van_der_meer@hotmail.com
Birgit Bidstrup Jørgensen (ældste hold):
e-mail: birgitbidstrupjoergensen@gmail.dk

Messer i Skt. Elisabeths Kirke

Hver lørdag:
Kl. 15.00: Barmhjertighedens rosenkrans
Kl. 15.10: Guds Moders Rosenkrans
kl. 15.30 Søndagsmesse.

Onsdag kl. 17.30: Hverdagsmesse.

Torsdag kl. 08.00: Hverdagsmesse

Se opdateret kalender på www.katolsk-vestsj.dk

Her findes også opslag om andre arrangementer.

Kontakt

Sognepræst:

P. Michal Bienkowski
Frederiksgade 7
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 06 45
mobil: 20 72 89 51
e-mail: bienkowski@katolsk.dk

P. Michal træffes tirsdag – søndag.
Om nødvendigt også mandag.
Møder kan aftales telefonisk eller pr. e-mail.

Hjemmeside: www.katolsk-vestsj.dk



Skt Elisabeths Kirke 51081

Organist:

Annelies van der Meer
e-mail: annelies_van_der_meer@hotmail.com

Formand for menighedsrådet:

Marymalar Elden
e-mail: eldenmarymalar@gmail.com

Redaktør af sognebladet:

Birgit Bidstrup Jørgensen
e-mail: birgitbidstrupjoergensen@gmail.dk
Indlæg til sognebladet modtages meget gerne!

