



At være katolik

Hvordan kan du leve som katolik til hverdag?

Hvad vil det sige at være katolik?

Du er katolik, når du er døbt i den hellige katolske Kirke.

Men det er kun begyndelsen!

Hvis du virkelig tror på, hvad Jesus har lært os, så betyder det noget for den måde, du lever i hverdagen.

At være katolik handler ikke kun om at gå til messe hver uge.

Lær om det på de følgende sider.



Selvfølgelig er det vigtigt at gå i kirke



I kirken møder du Kristus. Han er i det forvandlede brød, der opbevares i tabernaklet, og du modtager Ham i kommunionen.

I kirken er du med i fællesskabet i din menighed.

Det er vigtigt, for Kirken er ikke bare en bygning. Den er fællesskabet af alle katolikker, og du er del af fællesskabet i din menighed.

Som katolik skal du



Gå til messe på søndage og helligdage. Det siger det 3. bud om at holde hviledagen hellig

Modtage den hellige kommunion mindst en gang om året og i hvert fald i påsketiden.

Modtage forsoningens sakramente, hvis du har brug for tilgivelse fra Gud.

Lære om Gud ved at læse i Bibelen og gå til undervisning.

Når du er del af et fællesskab, har du et ansvar



Hvad synes du om fællesskaber,
hvor nogen bare ser på, at andre laver det hele?

Hvis du gør noget godt, så gavner det fællesskabet i menigheden.

Hvis du gør noget dårligt, skader du ikke bare en anden, men det kan gå ud over hele menigheden, når andre tænker dårligt om Kirken på grund af dig.

Du har medansvar for, at alle i menigheden har det godt. F.eks. ved at vise venlighed, hjælpe til, rydde op efter dig selv og andre og passe på de ting, der tilhører kirken.

Der er mange opgaver, og der er ikke andre til at løse dem end os selv. Hvis du ikke hjælper, må andre gøre alt.

Når du hjælper, bliver du mere en del af fællesskabet til glæde for os og for dig selv.

Hvordan være en god katolik i hverdagen?



Hvordan har du det, hvis nogen ikke viser respekt for dig og dem, du elsker?

At elske Gud er at have respekt for det liv, han har givet dig og andre, fra et barn bliver til og indtil et menneske dør. Naturens og dyrenes liv er også givet af Gud.

Holde de 10 bud: Ære Gud og over for andre mennesker ikke lyve, stjæle, misunde, bedrage.

Det største bud er vigtigst: "I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer", sagde Jesus.

Jesus har fortalt os, helt konkret, hvordan man gør det. Se næste side.

Næstekærlighed og barmhjertighed



Hvis vi vil være barmhjertige,
lige som Gud er barmhjertig,
så skal vi gøre det samme for andre.

Prøver du at gøre det?

Når vi møder mennesker, der har brug for hjælp, skal vi tænke os, at det er Jesus, der har brug for hjælpen.

Til dem, som Jesus engang lader komme op til sig i himlen, vil Han sige, at det er fordi:

Jeg var sulten, og I gav mig noget at spise.

Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke.

Jeg var fremmed, og I tog imod mig.

Jeg var nøgen, og I gav mig tøj.

Jeg var syg, og I tog jer af mig,

Jeg var i fængsel, og I besøgte mig.

(Matt 25, 35-36)

Møde med kærligheden



Når du er ung, bliver du let forelsket, og du kan let få lyst til at have sex med den, du er forelsket i. Det har mange unge.

Men vi skal tænke på, at Gud har givet mennesker sex som en smuk gave.

Den er smuk, fordi meningen med at have sex er at give Gud muligheden for at skabe nyt liv: et lille barn.

Hvis du elsker nogen og har respekt for ham eller hende, bør I vente med at have sex, til I er blevet gift. Sex hører til i ægteskabet som det fineste, I kan give hinanden.

Lysten til at have sex kan være stærk, men man har ikke respekt for hinanden, hvis man kun har sex for sin egen skyld, for at opfylde sin lyst. Det er ikke Guds vilje.

Er det ligemeget, hvilket arbejde du vælger som katolik?



Nej, det er ikke ligemeget!

Når du engang skal vælge uddannelse og arbejde, så tænk på, om du kan komme til at arbejde med noget, hvor du ikke respekterer det liv, Gud har givet

Det 5. af de 10 bud hjælper til at vælge, for som katolik bør du ikke medvirke til at slå ihjel.

Derfor bør du ikke arbejde med at udføre aborter, dræbe mennesker i krig, pine mennesker eller dyr og heller ikke med at ødelægge naturen.

Det handler om at leve i respekt for det liv, Gud har givet os

Hvis vi lever, sådan som Jesus har lært os, så har Han lovet at være med os og passe på os altid.

- Prøv engang at tænke på: Hvordan ville alting være, hvis alle elskede andre mennesker, sådan som Jesus elsker os?
- Hvad ville der ske med uvenskab, krig, fattigdom, sult og forurening?

Det er dét vi skal stræbe efter, når vi lever efter vores tro som katolikker.



Dette oplæg om at være katolik er udarbejdet til brug for katekese af firmander.

Indholdet i oplægget er inspireret af Den katolske Kirkes officielle danske hjemmeside, katolsk.dk samt Den Katolske Kirkes Katekismus og sprogligt tilpasset firmander.

**Oplægget er udarbejdet af Birgit Bidstrup Jørgensen
Har du spørgsmål eller kommentarer til materialet, er du velkommen til at kontakte mig på birgitbidstrupjoergensen@gmail.com**