

## Bøn på Alle helgens dag - eller på en helgens festdag



F: Herligt er det rige, hvori alle de hellige fryder sig i samfund med Kristus.

A: De er iført hvide klæder og følger lammet, hvorhen det går.

F: "Jeg så en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle nationer og stammer og folk og tungemål, stående foran tronen og foran lammet, iført lange, hvide klæder og med palmer i deres hænder. Og de råbte med høj røst og sagde: "Frelsen er hos vor Gud, Han, som sidder på tronen, og hos lammet" Og alle englene stod rundt om tronen, og de faldt på deres ansigter ned for tronen og tilbad Gud, ide det sagde:

A: Amen. Lov, herlighed, visdom og taksigelse, ære, magt og styrke være vor Gud i al evighed. Amen!"

F: Lovpris Herren i Hans helgenskare!

A: Lovpris Ham i alle Hans underværker!

F: Vidunderligt, Herre, er dit navn!

A: Med ære og herlighed har du kronet dine hellige.

F: Salige er de fattige i ånden.

A: For Himmerige er deres.

F: Salige er de sagtmødige.

A: For de skal arve det forjættede land.

F: Salige er de, som sørger.

A: For de skal trøstes.

F: Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdighed.

A: For de skal mættes.

F: Salige er de barmhjertige.

A: For de skal opnå barmhjertighed.

F: Salige er de rene af hjertet.

A: For de skal se Gud.

F: Salige er de, som stifter fred.

A: For de skal kaldes Guds børn.

F: Salige er de, som lider forfølgelse for retfærdigheds skyld.

A: For Himmerige er deres.

F: "Salige er I," siger Kristus, vor Herre, "når menneskene for min skyld håner og forfølger jer og usandfærdigt siger alt ondt om jer. Glæd og fryd jer, for jeres løn er stor i Himlen".

A: "Intet øje har set, intet øre har hørt og intet menneskehjerte har fattet, hvad Gud har beredt dem, der elsker Ham."

F: Kom, lad os tilbede Kongernes Konge!

A: Han, der selv er sine helgens krone og løn.

F: Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.

A: Som det var i begyndelsen, så nu og altid og i alt evighed. Amen.