



Sogneblad

Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk

nr. 1, 5. årg, 2015

Barmhertig som Faderen

I forbindelse med hver gangs dåbsforberedelse går jeg meget op i at gøre forældrene opmærksomme på, at deres rolle som forældre udtrykker noget af den enestående rolle, som Gud har påtaget sig i forhold til ethvert menneske. Gud er vor Fader, som i sit væsen både udtrykker den faderlige og den moderlige omsorg for sine børn – i dens bedste udgave. Han ønsker det bedste for sine børn. Parat til at sætte dem i verden. Parat til at beskytte dem mod det onde, til at læge deres sygdomme. Parat til at vejlede dem, ikke mindst under deres indlæring. Parat til at betro dem et ansvar. Parat til at agere på deres fejltrin – nogle gange ved at korrigere dem straks, andre gange ved blot at gøre dem opmærksomme på det fejlagtige ved deres handlinger. Endnu andre gange ved at lade dem "drikke af det bæger – ikke sjældent så bittert og så ubehageligt – som de selv har brygget på". Parat til at tilgive dem, selvom de endnu ikke helt er klar over, at de har brug for tilgivelsen; selvom de ikke altid her og nu er parate til at modtage tilgivelsen. Dette gør Gud alt sammen, fordi Han elsker os.

Kære menighed. Nu ved årets afslutning, hvor vi nærmer os Advents- og Juletiden, ledes vi igen hen mod fejringen af den særlige begyndelse for vor frelse: Guds Søns komme til verden. Frelsen er i den højeste grad et udtryk for Guds kærlighed. Hans kærlighed er endvidere af en særlig karakter, den er nemlig barmhertig. I april måned i år udgav Pave Frans sit apostoliske brev: "Misericordiae vultus", "Barmhertighedens

ansigt", hvori han annoncerede et særligt Barmhertighedens år, der begynder på højtiden for Jomfru Marias Uplettede Undfangelse - tirsdag den 8. december 2015. Året afsluttes næste år på højtiden for Jesus Kristus Universets Konge - søndag, den 20. november 2016.



Den hellige Elisabeth er et forbillede for os i at være barmhertige som faderen.

Paven opfordrer os til, at vi igennem dette år åbner os yderligere for både Guds, Kirkens og hinandens barmhertighed, samt at vi må blive mere villige til selv at udøve barmhertigheden. Den er smukkest og mest frugtbar, når den er ligesom Faderens. Når man tager alle udtryk for Guds barmhertighed, kan man måske til tider komme til at tvivle, om det virkelig er barmhertigheden, vi møder, eller mangel på samme. Til denne tvivl kan sikkert diverse misforståelser omkring Kirkens

Sognepræst p. Michal Bienkowski, Frederiksgade 7, 4200 Slagelse

Tlf. 58 52 06 45; mobil: 20 72 89 51, e-mail: mb@katolsk-vestsj.dk. Hjemmeside: www.katolsk-vestsj.dk

Menighedsrådsformand, Skt. Elisabeth Kirke i Holbæk: Sebastian van der Meer, Carl Reffsvej 6 C, 4300 Holbæk. Tlf: 25273633.

Redaktør af sognebladet: Birgit Bidstrup Jørgensen, e-mail: birgitbidstrupjoergensen@gmail.dk

ordninger bidrage. Burde barmhjertigheden ikke blot ske, ved at Gud (og Kirken) bare ser bort fra vore synder, så vi kan leve i tryghed, fortsætte, som vi altid har plejet uden de udfordrende forandringer og eventuelle ofre, som Kirken og Gud(?) kalder os til? Når barmhjertigheden skal være som Faderens, så bør den kunne inkludere alle de ovennævnte aspekter ("parat til ..."). Selv i Biblen møder vi steder, hvoraf det fremgår, at endda Satan forsøger at fremstå som mere barmhjertig end Gud(!). End Faderen. Lad mig påpege et par af den slags eksempler:

1. Gud virker til at sætte grænser for mennesker og "truer" dem endda med døden, mens slangen (djævelen) lader til at give mennesker helt frie tøjler (1.Mos 3,1-5 – historien om Guds "leveregler" for mennesker og menneskers syndefald).
2. Faderens barmhjertighed med Sønnen: Gud sparede ikke sin egen Søn, men ofrede Ham for os (Rom 8,32). Til gengæld virkede Satan, som om han var mere barmhjertig med Jesus end Faderen, da han fristede Ham ude i ørkenen. Han forsøgte egentlig at overtale Jesus til at bruge sin guddommelige magt til at skåne sig selv for alt det forfærdelige, som ventede Ham (bl.a. Matt 4,1-11).



Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen

Hvad er den egentlige barmhjertighed: Guds leve-regler for os, eller Satans såkaldte frie tøjler til os? Guds vilje om at ofre sin egen Søn for os, eller Satans forsøg på at få Jesus til at redde sig selv? Med disse to spørgsmål indbyder jeg alle til sammen med mig at udtrykke vor faste overbevisning om, at Gud er den, der er barmhjertig. At Han er vor Fader. Og at vi af alt både ønsker at tage imod Hans barmhjertighed og efterligne den. Også på

trods af, at den på overfladen til tider ligner noget andet. En opgave for hele året, ja for hele livet. I vort bispedømme og i vore menigheder kommer der nogle konkrete tilbud.

Et af dem er en pilgrimsrejse til den af biskoppen udpegede valfartskirke. Det drejer sig om Skt. Albani kirke i Odense. Vore vestsjællandske menigheder blev tildelt **lørdag, den 27. februar 2016**. Nærmere oplysninger om det værdifulde tiltag: med pilgrimsvandring, korsvej, skriftemål (med flere præster til rådighed), Messe og samvær følger snart. Mon vi kan arrangere en fælles busrejse til Odense den dag? Jeg håber.

Alle ønskes en frugtbar Advent, glædelig fejring af Jesu Fødselsfest samt et velsignet Barmhjertighedens år.

p. Michal Bienkowski

Der var engang ...

Sådan begynder enhver god historie. Også denne!

Der var engang en præst, en italiensk præst. Guglielmo Reyna hed han, senere blev han kardinal. Han brændte for, at hans sognebørn måtte lære at elske Jesus i Alterets sakramente lige så højt, som han selv gjorde det.

Hvad gør en præst, når han kan se sine sognebørn komme til messen, modtage den hellige kommunion og derefter skynde sig bort? Denne præst fik en idé: Han skrev små tekster, fik dem trykt på et ark papir og gav sine sognebørn dem med hjem. Gnister fra Eukaristien, kaldte han dem. Og de virkede, som gnister gør: de tændte ild fra hjerte til hjerte med kærlighed til Jesus i Alterets sakramente. Der udkom mange af de små "Gnister", og de blev spredt vidt omkring, for folk var glade for dem. Til sidst mente nogen, at "Gnisterne" skulle samles til en bog.

Det blev de i 1902. Meget hurtigt blev bogen udbredt og oversat til andre sprog, engelsk og tysk i flere oplag – ja endda til dansk, hvor den lille bog Foran Tabernaklet, udkom i 1926.

Normalt slukkes gnister hurtigt. Sådan er det ikke gået for disse Gnister – måske fordi de virkelig udspringer fra Jesus i tabernaklet?

Jeg (red.) blev præsenteret for bogen i sommer og blev selv antændt. Her får én af Gnisterne lov til at springe videre til menigheden i Holbæk:

Bliv lidt hos mig

Hør, hvordan Jesus i Tabernaklet taler til dig:

Vil du allerede gå igen? Du er jo lige kommet ind i kirken! Du har dog før været glad ved at blive lidt hos mig – og nu keder du dig herinde, hvad kommer det mon af? Hvorfor er du så forandret? Er jeg ikke mere din Gud? Kan du ikke lide at være her hos mig? Eller er du bange for mig? Sig mig, hvad der er i vejen?

Dengang jeg fyldte din sjæl med trøst og glæde – da kunne du tilbringe lang tid herinde, da kunne du bede. Men nu, da jeg giver dig at drikke af min kalk, nu, da du skal smage lidt af den trøstesløshed, som blev mig til del – nu bryder du dig ikke om at besøge mig, og når du kommer, er du ligegyldig og har intet at sige mig.



Tænk på, hvor tit du før har sagt til mig, at jeg var din eneste kærlighed, din eneste trøst, dit ét og alt. Har du måske glemt, at du har sagt det? Har et menneske måske taget min plads i dit hjerte? Er det virkelig muligt, at du har fundet noget bedre end mig? Lad mig høre, hvorfor du har så travlt med at komme bort.

Skammer du dig over, at du synes, det er så "kedeligt" her hos mig? Kan du slet ikke finde på noget at sige mig? Fortæl mig noget af det, som du er så ivrig efter at fortælle andre. Tal til mig om de ubehageligheder, du har haft, om de sorger, der trykker dig, fortæl mig om dine planer og dine vanskeligheder. Er der mennesker, du er bange for at træffe, er der noget, du er angst for – ulykker eller skuffelser – så sig mig det alt sammen.

Tænk lidt over, hvor forkert du bærer dig ad, når du er modløs og lige ved at løbe fra det hele, så

snart du må kæmpe med, at det er svært at samle dig om bønner. Ved du da ikke, at selv de tanker, der gør dig adspredt, kan forvandles til herlige bønner, når blot du gør dig en ganske lille smule umage?

Det er måske dine daglige pligter, der optager dine tanker og således forstyrrer din bøn – men hvorfor fortæller du så ikke straks mig om det? Hvorfor omtaler du ikke de pligter til mig? Saml dem sammen og bring mig dem alle, og så skal du få at se, hvor jeg kan hjælpe dig i dit arbejde og dine vanskeligheder, så det hele bliver til velsignelse for dig.

Er det, fordi du ønsker eller venter en eller anden glæde, at du er adspredt? – Ja, men hvorfor taler du da ikke til mig om dit hjertes ønsker, hvorfor siger du ikke til mig, hvilke forhåbninger du nærer? Jeg er jo dog den eneste, der er i stand til at hjælpe dig til varig lykke – også i de jordiske ting.

Er der nogen, som har fornærmet eller krænket dig, og er det dét, som optager dine tanker? Men så tal dog til mig om din vrede, din uvilje, dine hævntanker! Hvorfor viser du ikke mig, hvor opbidset og bitter din sindsstemning er? Ved du da slet ikke, at jeg formår at genoprette roen i din sjæl og forvandle al din bitterhed til fred og trøst? Tal til mig om alt, mit barn! På den måde vil selv dine adspredende tanker kunne forvandles til gode bønner.

Hvor tit har du ikke beklaget dig over, at ingen har noget godt at sige dig, at ingen viser interesse for dig og dit? Åh, kære sjæl, det er mig, der er skyld i det, det er mig, som har hensat dig i stilhed og ensomhed! Har du slet ikke mærket, at det var mig? Har du ikke forstået meningen med det? Min hensigt er at bringe dig til at blive hos mig, til kun at tilhøre mig; ingen anden må have nogen ret til dig – for jeg har jo så meget at sige dig; men hvordan skal du få det alt sammen at høre, når du går så hurtigt fra mig? I uroen i verden udenfor kan du ikke høre min stemme, der må være stille omkring dig, når jeg skal tale til dig. Du tror åbenbart, at det kun er dig, der skal føre ordet; men der tager du fejl, jeg har også noget at tale om. Jeg har så mange råd til dig – der er så meget der kan blive bedre hos dig – du trænger til så megen trøst! Men når du altid skynder dig bort fra mig, hvordan kan det så nå ind til din sjæl?

Bliv altså lidt hos mig. Du behøver slet ikke at sige noget, jeg skal nok tale til dig og indprente mine ord i din sjæl. Bliv hos mig, og så skal du nok mærke, at her findes en, som hører dig til.

* * *

Tænk engang på, at mange mennesker overhovedet ikke ved, hvad de skal gøre med mig, skønt jeg har overøst dem med velgerninger og så tit trøstet dem, når de var kede af det! De har glemt alle mine velgerninger, og de tænker ikke mere på min trøst! Hvor er utaknemmelighed dog hæslig! Den har jeg altid for øje hos mine skabninger – og jeg væmmes ved den! *Du* bliver i alt fald lidt hos mig, ikke? Sig til mig, at du elsker mig; sig til mig, at du husker mine velgerninger og min trøst. Sig, at du ved, at det var min hånd, der reddede dig ud af fortvivlelsen. Du aner ikke, hvor jeg glæder mig over den sjæl, som viser mig taknemmelighed for al min godhed.

* * *

Vidste du blot, hvad jeg hører og ser her fra mit tabernakel. Synder og atter synder – gudsbespottelser og råb slynges mig i ansigtet fra alle sider, og jeg må finde mig i det, jeg tåler det alt sammen. Bliv du nu lidt hos mig og bring mig glæde.

Hvorfor skynder du dig bort? Forstår du ikke, at meget af tørheden og kulden i din sjæl netop kommer af dit store hastværk med at slippe bort fra min nærværelse? Du beklager dig jo til mig, til din skriftefader og til andre over, at du ikke kan finde nogen glæde eller trøst i fromheden. Men se, du har jo heller ikke tålmodighed til at blive hos mig – hos mig, som er al trøsts kilde! Du klager over, at du er kold; men alligevel er du ikke udholdende nok til at blive blot en halv time ved den varmende ild, ved mit sakramentes arne.

Du må ikke forlade mig straks. Bliv – bed – tænk – ransag din samvittighed! Og hvis du selv intet kan, så bliv alligevel og hør, hvad jeg har at sige dig. Se op imod tabernaklet, tænk på den hvide hostie derinde, og prøv på at se gennem det slør, der skjuler mig for dig. Jeg har jo skabt dig og frelst dig, for at du skal være hos mig i al evighed. Her foran tabernaklet kan du få en lille forsmag på Himlen og se et glimt af dit Paradis. Hør derfor hvad jeg siger, kristne sjæl, bliv herinde en lille stund endnu.

Guglielmo Reyna, "Foran Tabernaklet" kap. 3.

Nyt fra hjemmesiden

Hvis du har lyst til at følge med på de Vestsjællandske menigheders hjemmeside, så er det nu muligt at få en mail, hver gang der er en opdatering.

Du skal gå ind på www.katolsk-vestsj.dk. Der finder du følgende rubrik på forsiden:



Tilmeldning til nyhedsmail
Ønsker du at holde dig opdateret, når der sker nyt på hjemmesiden, kan du tilmelde dig nyhedsmail.

* Skal udfyldes

Email adresse

Navn

Tilmeld

Når du udfylder felterne og klikker på Tilmeld, bliver der straks sendt en mail, hvor du bliver bedt om at bekræfte, at du faktisk er interesseret i at modtage nyhedsmailen, og først når du har bekræftet det, træder tilmeldingen i kraft.

Som det er lige nu, vil du modtage mail om opdateringer i alle tre sogne, Slagelse, Kalundborg og Holbæk.



Igen i år er der mulighed for at hente flammen fra Fredslýset fra Betlehem med hjem fra Skt. Elisabeths Kirke. Det brænder i kirken fra 25.11. til jul. Fredslýset blev oprindeligt tændt i Fødselsgrøtten i Betlehem, hvor flammen altid brænder.

Børneundervisning forår 2016



MÅNED	DATO
December	06.
Januar	16., 30.
Februar	20.
Marts	05., 19.
April	02., 16., 30.
Maj	14., 28.



Jubelårsvalfart til Odense 27.02.

Skt. Albani Kirke i Odense er udvalgt til pilgrimskirke i vort bispedømme, og menigheden ved Skt. Elisabeth Kirke i Holbæk er sammen med de øvrige vestsjællandske menigheder inviteret på valfart hertil den 27.02. sammen med menighederne fra Hvidovre, Herlev, Hillerød, Helsingør, Odense, Svendborg, Nyborg, Assens, Silkeborg og Randers. – Se også p. Michals indlæg.

Menighedsrådet forsøger at arrangere fælles bustransport, så det kan blive en rigtig valfart.

Der er brug for en del frivillige til at gennemføre arrangementet. Dersom nogen fra vores menighed har lyst til at gøre tjeneste som frivillig, kan de tale med p. Michal om tilmelding.

Messer i Skt. Elisabeths Kirke

Lørdag kl. 15.30: Søndagsmesse

1. Lørdag i måneden kl. 15.10: Rosenkrans

Ingen messe på søndage.

Onsdag kl. 17.30: Hverdagsmesse og vesper.

Se i øvrigt opdateret kalender på hjemmesiden www.katolsk-vestsj.dk. Her findes også opslag om andre arrangementer, herunder katekeser for voksne.

DECEMBER 2015	
05.12.	2. søndag i Advent, Undervisning
12.12.	3. søndag i Advent, Luciaoptog
19.12.	4. søndag i Advent
24.12.	Juleaften. Herrens fødsel
26.12.	2. Juledag. Den hellige familie
31.12.	Nytårsaften
JANUAR 2016	
02.01.	Herrens Åbenbarelse
09.01.	Herrens dåb
16.01.	2. Alm. søndag, Undervisning
23.01.	3. Almindelige søndag
30.01.	Skt. Ansgar, Undervisning
FEBRUAR	
06.02.	Herrens fremstilling i templet
13.02.	1. Søndag i Fasten
20.02.	2. Søndag i Fasten, Undervisning
27.02.	3. Søn. i Fasten. Valfart til Odense
MARTS	
05.03.	4. Søn. i Fasten. Undervisning
12.03.	5. Søndag i Fasten
19.03.	Palmesøndag. Undervisning
24.03.	Skærtorsdag, messe kl. 20
25.03.	Langfredag
28.03.	2. Påskedag